

Rainbow Families

Tekst: **Werner Zonderop**

Sara Coster en haar Rainbowfamily

Ik ben net in het café beland waar ik met Sara Coster heb afgesproken, als ze enigszins gehaast binnenkomt. Sara komt juist van een jongensverjaardag waar ze haar oudste zoon Lorenzo heeft afgeleverd. Blijkbaar zijn daar geheel doordacht ook 2 meisjes tussen gezet, 'want als je alleen maar jongetjes hebt, druipt het testosteron van de muren', aldus Sara. Een gesprek over single heterovrouwen, homovaders en (voorzover we dat al niet wisten) hoe leuk kinderen kunnen zijn.

Sara, je boek *De wens & de vaders*, aangeprezen als het dagboek van een vrouw die haar kinderwens op geheel eigen wijze vervult, is een enorm succes gebleken. Hoe ben je ertoe gekomen om een boek te gaan schrijven?

'Aan de ene kant was het een droom die ik al heel lang had, en waarvan ik begrijp dat heel veel mensen die hebben. Daarnaast wilde ik door een boek te schrijven bijdragen aan meer bekendheid over roze ouderschap, en hoop ik dat meer mensen er positief over gaan denken.'

Nu is roze ouderschap nog bijzonder, maar het zou leuk zijn als het ook iets gewoons wordt. Want of je als ouder linkshandig bent, of homo of hetero, wat maakt dat nou eigenlijk echt uit?'

Waarom heb jij als heterovrouw ervoor gekozen om met 2 homomannen je kinderwens te gaan realiseren?

'Ik had geen vaste relatie maar wilde altijd graag kinderen. Het daten schoot niet op en ik dacht toen, waarom niet in mijn eentje? Maar ik vond het essentieel dat er een vader (of zoals in ons geval meerdere vaders) in het leven van het kind is. En ik wilde als single niet alleen voor de opvoeding staan en dus het ouderschap delen. Toen ben ik op zoek gegaan naar een heteroman die single was, maar al snel dacht ik ineens 'een homo, ja dat is het'. Ze vervolgt: 'Ik heb mezelf wel nadrukkelijk de vraag gesteld of je het kinderen aan kunt doen om 2 huizen te hebben. Uit onderzoek is echter gebleken dat niet zozeer het opgroeien in 2 huishoudens schadelijk is voor een kind, maar wel de situatie die daaraan voorafgaat. Dat is dan vaak een situatie waarin de ouders uit elkaar gaan en het kind zijn veiligheid kwijt is.'

Je hebt je 2 prinsen op een roze bakfiets, Simon en Luca, via een oproep op de site *Meer dan Gewenst* ontmoet. In je boek vertel je dat jullie de nodige teleurstellingen en verdriet hebben gehad. Maar nu heb je samen met hen twee prachtige jongetjes.

'Ja, Lorenzo van 7 en Claudio van 5. Ze groeien op als broers, en lijken ieder op hun biologische vader. Wij doen de opvoeding fifty-fifty en zijn daarvoor bij elkaar in de buurt gaan wonen, met de school om de hoek. Dat maakt het leven veel gemakkelijker. We doen eigenlijk alles in goede harmonie.'

Wat voor moeder ben jij?

'Dat kun je natuurlijk beter aan anderen vragen. Ik hoop dat ik streng ben en consequent - en ik ben denk ik lief en warm. Ik probeer de kinderen vooral de ruimte te geven om uit te spreken als ze ergens mee zitten. De vaders en ik delen de belangrijkste uitgangspunten van de opvoeding, al doen we dingen ook verschillend. In ieder geval vind ik dat zij zich erg goed in de jongens kunnen verplaatsen.'

Hebben jullie weleens vervelende opmerkingen gehad over jullie ouderschap?

'Niets, we hebben nooit enig negatief geluid gehoord. Ik weet de reden niet, en vind het eigenlijk wel normaal dat iedereen het normaal vindt. En de kinderen zelf vinden het heel normaal, ze kennen natuurlijk ook niet anders.'

Sara, je werkt intussen als kinderwenscoach. Wat zou jij mensen die over roze ouderschap denken willen meegeven?

De centrale vraag die ik mijn cliënten stel is 'wat past bij jou?' Kijk duidelijk naar wat jij wilt en wat je verwachtingen zijn. Ga niet over 1 nacht ijs, en bedenk dat als je met een ander het ouderschap aangaat, 'gunnen en vertrouwen' essentieel zijn. Bovenal geldt dat het welzijn van je kind voorop staat.

De wens & de vaders door Sara Coster - Uitgeverij LJ Veen, Amsterdam, ISBN 978 90 204 1175 1, €17,50 is het waargebeurde, sprankelende en vol vaart en humor geschreven verslag van de zoektocht van een vrouw naar geluk. Het boek is in de meeste boekhandels te koop of anders te bestellen.

